



Brief-3, 11 juli 2008

Beste allemaal,

Woensdagmorgen belde Dineke vanuit Wanggemalo. Ze vertelde dat alles goed is. Na een week geen contact waren we wel blij met dat bericht. Wat zijn we eigenlijk verwend met de tegenwoordige mogelijkheden om wereldwijd te communiceren! Toen wij in Wanggemalo woonden was bellen er helemaal niet bij, en moest je wachten op een brief, die er altijd wel een aantal weken over deed, afhankelijk van de beschikbare vliegverbindingen om hem te versturen! Nu ligt met een satelliettelefoon de hele wereld binnen je bereik! Opbellen daarheen wil nog steeds niet lukken. Het zou kunnen zijn dat het ergens aan de instellingen ligt van de provider. Maar ik ben al heel blij dat ze zelf anderen kan bereiken als dat eens nodig mocht zijn.

Dineke is nu o.a. bezig met een naaicursus, om een aantal vrouwen te leren werken op een trap-naaimachine. Daarvoor moest ze die dingen eerst in elkaar zetten en er zelf wat op oefenen. Viel geloof ik nog niet mee, want ze heeft nooit op zo'n ding gewerkt. De vorige keer deed ze alles met de hand. Maar ze vertelde dat het nu al een stuk beter ging, en dat de eerste kledingstukken zijn gemaakt. Ze houdt de groep vrouwen per cursus beperkt tot 8, anders kan ze hen niet goed begeleiden. Ik neem aan dat ze 's morgens ook druk is op de polik, maar daar heeft ze verder nog niets over verteld.

Mijn eigen vertrek staat gepland voor volgende week donderdag. Gisteren hoorde ik dat mijn visum die woensdag opgehaald kan worden. Gelukkig wordt alles geregeld door de visumdienst ([www.visumdienst.nl](http://www.visumdienst.nl)), en dat is ideaal: die zorgen dat mijn paspoort donderdag op Schiphol voor mij klaar ligt. Wel op de valreep, maar ik hoef tenminste niet zelf nog naar de ambassade in Den Haag! En ik kan ook niet per ongeluk een verkeerd paspoort in mijn tas stoppen, zoals me een paar jaar geleden eens overkwam... (gelukkig kwam ik er toen in Zwolle nog op tijd achter!).

Met hartelijke groet,  
Jaap

