

Brief-2, Wezep / Wamena / Wanggemalo, 24 juli 2010

*Afgelopen dinsdag morgen heeft piloot Isaac Roberts van de MAF Dineke van Wamena naar Wanggemalo gevlogen. Het weer was niet optimaal, maar ze is er veilig aangekomen. Door omstandigheden is de vliegstrip van ons oude dorp momenteel de enige in de omgeving die open is. De piloot had dan ook geen andere bestemmingen, en Dineke kon het vliegtuig helemaal opvullen met haar boodschappen. Ideaal!*



Ze heeft in Wamena eerste nog genoten van een prachtig weekend. Zondagmorgen een twee uur durende dienst van de locale GIDI-kerk bijgewoond (Evangelische Kerk van Indonesië), waar honderden Dani's blij zongen en luisterden naar het Evangelie. Een opsteker na alle negatieve verhalen de afgelopen dagen! Daarna zijn Sue en Dineke in de auto gestapt en naar Pyramid gereden; vroeger kon je daar alleen per vliegtuig komen, maar tegenwoordig lukt het ook over

de weg. Wel erg veel kuilen, en je doet er dan ook zo'n 1,5 uur over. Wel een schitterende tocht door de vallei van de Baliem-rivier, met fantastische uitzichten op de bergen en de rivieren.

In Pyramid was die week de jaarlijkse conferentie van alle piloten en mechanics van de MAF en hun gezinnen. Dat was voor Dineke een mooie gelegenheid om allerlei mensen te ontmoeten. Enkele oude bekenden van vroeger, maar meest mensen die na ons op Papua zijn gekomen. Vertrouwd klinkende namen als Vreugdenhil en Janse: kinderen van zendelingen die in onze tijd op Papua zaten, nu vliegen hun zoons voor de MAF. Hugo en Erica Feunekes, afkomstig uit onze zusterkerken in Canada; Erica is nog in de verte familie van Dineke, apart om elkaar dan daar te ontmoeten.

Maandag de hele morgen boodschappen doen, en alles afleveren bij de MAF. En verder gewoon heel relaxt lekker ontspannen en praten met Sue. Die heeft ook erg van het bezoek van Dineke genoten, schreef ze me: *kindred spirits..*, beiden hebben ze dezelfde instelling.

En dan is het al weer dinsdagmorgen. Nog een laatste telefoontje met Wezep - hier is het dan rond middernacht - en dan de altijd weer indrukwekkende tocht door de Baliemkloof naar het zuiden; een tocht van ongeveer een uur naar Wanggemalo. Over wat ze daar aangetroffen heeft, en hoe ze er ontvangen is, kan ik helaas nog niets vertellen. Dat zal moeten wachten tot ik haar weer gesproken heb, en dat duurt nog een week of twee.

Zelf sta ik nu ook in de startblokken: komende woensdagavond vertrek ik voor een reis van 2,5 maand, die me na Papua ook nog naar Sulawesi en Kalimantan zal voeren. Eerst ben ik een aantal dagen in Jakarta. Daarvandaan hoop ik weer van me te laten horen!

Voor wie wil weten waar Wanggemalo precies ligt, probeer eens de volgende link:

<http://m.google.nl/u/m/QZFW6L>

A Dieu,  
Dineke & Jaap

